



Ugerevuen „Danmark“.

Nr. 8.

Eneste danske Filmsavis. Optaget af Nordisk Films Compagni.

De sidste Nyheder, de sidste Begivenheder gengivet i den bedste Fortælleform, der haves, nemlig Filmen, viser vi her i denne Uge, og vi genfortæller for Dem følgende interessante, morsomme eller alvorlige Tildragelser mellem hinanden, netop som den i disse Tider saa ubønhørlige Skæbne tildeler os dem.

Man høre:

1. Fodboldkampen den 7. Oktober 1917. Landskamp Norge-Danmark. Danskerne vinder med 12 Maal mod 0.
2. Husvilde-Barakkerne paa Amager.
3. Kulfiskeri i Gasværkshavnen.
4. Fra Fangelejren ved Hald. Saarede og syge Fanger paa Skovtur, ledsaget af deres Sygeplejersker.
5. Høstarbejde paa Fælleden.
6. Trangen til »Oplysning«. Petroleumskontoret belejres.
7. Fra Spejderugen. Spejdernes Procession gennem Byen fra Selvgadens-Kaserne.
8. Atter er der en »Livsfornødenhed«, der slipper op! Ved den sidste Snaps!
9. Vore egne Krigere. Øvelser og Kongerevy i Fredensborgegnen den 4. Oktober 1917.

Gissemand paa Kærlighedsstien.

En Historie om to gemyttlige Svende og deres fælles Kærlighed.

Hovedrollerne udføres af

Holger Petersen — Ragnhild Sannom-Gade — Carl Fischer.

Beretningen her er om to Banansælgere, der begge er lige uoplagte til Arbejdet, men som alligevel tvinges til det for at opretholde Livet.

Navnlig maa det siges om Gissemand, at han finder paa de mest umulige Undskyldninger for at slippe for at arbejde. Han foretrækker meget hellere at laane en Tier af sin Ven, men Betingelsen for dette Laan bliver dog, at han tager fat paa Arbejdet med at sælge Bananer.

Altsaa møder de to Herrer op en Dag for at begynde paa Kampen for Tilværelsen, men desværre — eller heldigvis — viser det sig, at der ingen Bananer er at sælge, hvorfor de øje-

blikkeligt maa nedlægge Arbejdet eller snarere Arbejdslysten, som vel heller ikke kan siges at have været særlig stærkt fremme.

Ledige paa Torvet er det næste Spørgsmaal, der opkaster sig til d'Herrers Løsning dette: hværdan de skal faa en Dag med Avance ud af det, men her kommer Skæbnen dem til Hjælp, thi en dejlig Familie er netop paa Skovtur.

Denne Familie bestaar af Hr. og Fru Prop, om hvem der hverken kan siges godt eller ondt, samt af Frøken Prop, om hvem der til Gengæld kan siges saa meget mere. Først og fremmest dette, at hun er henrivende dejlig.

Her er Chancen for de to gæve Venner.

De melder sig straks som Deltagere i denne Skovtur, og de førtærer af Hjertens Lyst de Prop'ske Mellemmader, og de ender med at lave saadan en Ballade i hele Familien, at Manden til sidst maa bæres hjem i den Kurv, der tidligere indeholdt de herlige Madvarer, thi et Forsøg paa at drikke omkap med de to raske Dreng, der uforvarende kom med i Selskabet, bliver kun til Fiasko for den gode Hr. Prop.

Nu kan det ikke længere skjules, at begge de to Gæster, som den Prop'ske Familie har faaet Besøg af saa uventet, er blevet endog ganske særlig meget glade for den skønne Datter af Huset. men Valget er for hende umaadeligt svært.

Her kommer Skæbnen desværre bag paa Gissemand, thi han bliver forkølet, maa blive hjemme og tage kolde Fodbade, medens hans ældre og mere durkdrevne Kammerat iler tilbage til den elskede Frøken Prop og kaster sig for hendes Fødder.

Men Gissemand er klar over Faren ved at holde sig Doktorens Forskrifter efterrettelig, og derfor er han ikke sen til at skynde sig til det Prop'ske Hjem, hvor han nysende og hostende og smittende hele Familien anholder om Datterens Haand og som en glimrende Triumf i Baghaanden har en Meddelelse om, at han for Livstid er Ejer af et tragisk Legat paa 3000 Kroner aarligt.

Cg altsaa kan han forsørge en Hustru anstændigt!

Interessante Kapitler af Opfindelsernes Bog.

Et Billede, som bør ses af alle.

Optaget fra forskellige Dele af Verden.

Belærende og underholdende.

Af de mange vidunderlige Ting, som den menneskelige Hjerne har oplundet i Tidernes Løb, er her samlet en lille interessant Buket.

Først vises en moderne Gravemaskine, som, medens man tidligere mejsommeligt arbejdede sig igennem Bjergvæggen med Dynamit og ikke naaede ret langt i sine Bestræbelser, nu derimod roligt og sindigt arbejder sig gennem det hele med Kraft, som man i Virkeligheden slet ikke fatter, og med den forbavsende Fart af 40 Fod om Dagen.

Nu er det altsaa ikke mere noget Kunststykke at lave en Tunnel igennem en Bjergkæde. Dertil er vi nu naaede!

Vi ser ogsaa, at paa det landøkonomiske Omraade tiltrænges der ogsaa store Opfindelser. Et lille Insekt, der blot tillader sig at optræde i Millioner, ødelægger Kvæget og ferringer Mælken. Derfor har en snild Hjerne udfundet et Bad, som dræber disse Dyr, og derfor jager Farmeren nu sine Køer ud i dette Bad, der rensner dem for de skadelige Dyr, og som fritager Menneskene for en baade dyr og kedelig Plage.

For Damerne vil det næste Afsnit være det bedste, thi det